



100% Haarlem

Culinair genieten

De dag begint met een wandeling langs het Spaarne, alwaar in de lente en zomer de Haarlemse ballo's zichzelf tonen in hun overdreven luxe bootjes, getooid in zomerkledij inclusief (Birkenstock) teenslippers en kekke zonnebrillen. En de zwanen en eendjes zich verzamelen, wachtend op de luxe broodjes die zij geserveerd krijgen. Op koude, winterse dagen levert een bevroren Spaarne

bedekt met een laag parelwitte sneeuw Anton Pieckachtige plaatjes. Vergeet dus niet voor het weggaan je weather app op je hippe smartphone te checken over wat het weer gaat brengen deze dag! Voor een bakje koffie en een bescheiden ontbijtje ben je bij **Spaarne 66 (1)** of **Nobel (2)** op je plaats. Beide gelegen aan de rand van het Spaarne zullen deze etablissementen je op culinair gebied zeker niet

teleurstellen! Na deze verwennerij wordt het tijd om te gaan shoppen! Vanaf het Spaarne loop je zo linea recta het idyllische centrum van Haarlem in. Elke zaterdag is het markt op het grote plein bij de **St. Bavokerk (Grote Markt, 3)**. Via de Smedestraat draai je om bij de Hema alwaar je in de Barteljorisstraat je kunt verkneukelen aan heerlijke schimmelkazen die je al van kilometers ruikt bij **Kaashuis**

de Trompwinkel (4), halitose gegarandeerd! Stap één naar een lekkere plank met hapjes is gemaakt, nu nog wat leukere knabbeltjes en dipjes. Daarvoor ben je bij **Oil & Vinegar (5)** aan het juiste adres! Laat je hier uitgebreid adviseren op het gebied van goeie olijfolietjes, azijntjes en andere heerlijkheden uit de mediterrane keuken! Om al die heerlijkheden mooi te serveren, zijn een paar mooie schalen of borden een

must voor een iedere zichzelf respecterende levensgenieter uit Haarlem! Steek de Grote Markt over en loop de Koningstraat in. Aldaar vind je **Byzance (6)**, waar je je kunt vergapen aan de meest prachtig beschilderde vazen, borden en schalen. Aan het eind van de straat aan je rechterhand vind je andermaal een **kaaswinkeltje (7)** waar je terecht kunt voor de beste (geportioneerde) kaasfonduekaas. Om het eerste deel van de tocht kaaswaardig af te sluiten kun je op het marktje naast de **V&D (Botermarkt, 8)** terecht voor de alom gewaardeerde Beuse kaas. Tevens kun je hier de zaligste olijven en tapenades halen bij de Griekse kraam. Na het zien van al die lekkernijen krijg je trek, dus op naar een goeie lunchtent! Via de Grote Houtstraat (de belangrijkste winkelstraat van Haarlem) loop je weer richting de Grote Markt alwaar je vlak voor de kerk rechts afslaat richting de Warmoesstraat. Dit pittoreske straatje is het oudste van Haarlem compleet met kinderkopjes en scheve geveltjes. Voor lunchen op hoog niveau kun je terecht bij

Metzo (9). Denk hier bij aan boerenbrood met ossenhaas of een waldkorn met tonijnsteak. Voor een wat bescheidenere lunch is **Pieck (10)** aan de overkant een uitstekend alternatief. Voor de tweede fase van het shoppen loop je de Anusgang in vanuit de Warmoesstraat. Aan het eind vind je **Dille & Kamille (11)**. Hier vind je alles op het gebied van nutteloze keukenfrutsels, hippe theedoeken, potten en pannen, enzovoorts. Sla je rechtsaf dan kom je in de leukste winkelstraat van Nederland (althans volgens de 'so called' winkelpers)! De Kleine Houtstraat. Vol met speciaalzaakjes, exclusieve prullaria en minuscule kledingwinkels. Eenmaal uitgeleefd kun je op de Gedempte Oude Gracht bij **de Krokodil (12)** cadeautjes kopen voor je kroost. Het wordt nu langzaam tijd om op zoek te gaan naar een plek om te eten. Met al die boodschappen op zak is thuis eten niet zo'n gek idee. Ga daarvoor op de Botermarkt naar slagerij **Mabrouk (13)** voor heerlijke gemarineerde lamsboutjes of merguez-

worstjes. Voor een goede fles wijn of andere geestverruimende cq. beperkende vloeistoffen kun je terecht bij slijterij **Melgers (14)** in de Barvoetstraat. Bij groentezaak **Vatan (15)** vind je Haarlems' beste verse groente en fruit. En dan nu het belangrijkste onderdeel van de dag! Boreltijd! Ga voor een paar leukere speciaalbiertjes naar de fonkelnieuwe **Jopenkerk (16)** vlakbij de Raaks. Meer trek in wijn? Loop dan terug naar de Grote markt en gooi jezelf vol bij wijnbar **Viqh (17)**. Ben je echter nog niet verzadigd dan biedt **Dodici (18, eveneens aan de Grote Markt)** je een breed scala aan cocktails en mixjes. Vergeet niet de oppas te Whatsappen dat het wat later gaat worden! Eenmaal vol als een huis kan het natuurlijk gebeuren dat de zin om te koken is verdwenen. De Jopenkerk biedt naast lekkere biertjes ook heerlijke streekgerechten en dat in een restaurant dat in de kerk hangt! Heb je echter meer zin in iets Frans ga dan als de sodemieter naar het Nieuwekerksplein alwaar Restaurant In **'t Goede Uur (19)** je de beste kaasfondue

van het land serveert. Als de zin in drank nog niet is verdwenen dan is er op de Grote Markt een breed aanbod aan horecagelegenheden. Kom je echter bij 't Goede Uur vandaan? Breng dan eens een bezoekje aan ouwelullenkroeg **'t Kantoor (20)**. Klein, knus en kneuterig maar altijd gezellig! Je bent nu waarschijnlijk op een punt beland dat het eigenlijk niet meer uitmaakt waar je bent, als er maar alcohol wordt geschonken. Gelukkig is er in quasibeschaafd en wannabe decadent Haarlem ook genoeg ruimte voor verloochening van principes. Hiervoor verwijzen we je naar niet nader te noemen kroegen in de **Zijlstraat (21)**, **Smedestraat (22)** of **Kruisstraat (23)**. Hier kun je je lol op met de meest tenenkrommende Hollandse klappers en Après-ski klassiekers. **Deze gids staat niet in voor de eventuele fysieke en mentale gevolgen die een dergelijke afsluiting van de dag kan hebben.**

Eefen onder elkaar



Evelyne blikt terug op bijna een decennium Evelien

Eef als naamgenote

Marc lijkt volgens flink wat mensen sprekend op zijn vader. Qua uiterlijk zie ik dat eerlijk gezegd niet zo, maar wel in zijn manier van doen. Ze zijn beiden joviaal, communiceren makkelijk, zijn sociaal handig en houden van dezelfde sporten.

Dat hij met een vrouw met dezelfde voornaam als zijn moeder thuis zou komen, kon dan ook niet uitblijven. En dat de ontmoeting met zijn ideale vrouw plaatsvond op 24 september 2001, de 30-jarige trouwdag van zijn ouders maakte het plaatje compleet!

In het begin gaf diezelfde naam nogal eens aanleiding tot verwarring. Evelien logeerde regelmatig bij ons en beiden namen we de telefoon aan met onze voornaam. Vaak resulteerde dat in een misverstand omdat de beller de verkeerde Evelyne/Evelien aan de lijn had en dit niet onmiddellijk doorhad, maar toch iets aan de stem merkte.

“Ben je verkouden?”, “Is er iets met je?”

Eef als schoondochter

Begin 2002 werd het toch nog even spannend: Eef ging voor een paar maanden naar Aruba. Zou de relatie deze scheiding overleven? Gelukkig wel, want ik was intussen al aardig aan haar gehecht geraakt. Volgens een onderzoek van Psychologie Magazine hebben schoonmoeders en -dochters maar zelden

een gezellige, soepel lopende relatie: een kwart heeft een slechte relatie, 44 procent noemt de band matig. Ik prijs mij dus gelukkig met Eef!

Ze heeft altijd wel ideeën om iets gezelligs te doen, met de hele familie of met z'n tweeën. Naar een Franse film of lekker uit eten was altijd leuk, helaas een beetje in het slop geraakt door haar drukke sociale leven. Eef heeft aandacht voor iedereen, geeft veel om familie en vrienden en staat ook altijd voor iedereen klaar. Regelmatig komt ze met leuke attenties: tijdschriften, bloembollen, lekkere dingetjes.

Helemaal geweldig waren haar schoonheidsbehandelingen met de voortreffelijke massages. Was ze daar maar niet mee gestopt!

Eef als cursiste Frans

Bijzonder was het feit dat ze in 2005 op de Volksuniversiteit een cursus Frans bij mij begon. Ze miste geen les en deed altijd keurig haar huiswerk. Ze had wel een beetje pech met de medecursisten. Over het algemeen bestaan mijn cursusgroepen uit gezellige mensen en gaan we aan het eind van de cursus gezamenlijk uit eten. Iets waar Eef zich natuurlijk al op verheugde! Helaas zijn we met deze groep niet verder gekomen dan een borrel bij 't Kantoor en als ik me goed herinner waren er maar een paar cursisten aanwezig.

Na afloop van de cursus zijn we samen doorgegaan tot het boek uit was. In minder dan een jaar had Eef drie niveaus Frans afgewerkt! Maar ja, hoe zou het nu zijn met haar Frans? Misschien moeten we ons eens voornemen om zo af en toe samen Frans te spreken.....

Eef als culinair wonder

Ik heb het nog niet gehad over haar culinaire kwaliteiten. Het is natuurlijk volop genieten met een schoondochter die zo goed kan koken en ook altijd ideeën heeft voor lekkere gerechtjes. Voor alle feesten en partijen weet ze wel iets te bedenken en ze helpt volop mee met het bereiden. Zo heeft ze onlangs nog voor Wim z'n 60ste verjaardag een hele dag bij ons in de keuken gestaan!

Omdat ik zo stom was twee jaar achter elkaar mijn pols te breken in de Kersttijd, werd het Kerstdiner bij ons beide jaren door Eef verzorgd met hulp van Marc.

Vlak daarna hadden we vrienden te eten en ook nu weer was Eef de reddende engel. Het begon met een mooi opgemaakte, grote schaal antipasti, vervolgens entrecôte met jagersaus geserveerd met een Italiaanse preistampot en tomatensalade. Toe een vruchtensalade met crème fraîche en calvados. We hebben allemaal gesmuld!

Ze was echter totaal niet te spreken over mijn antieke

‘Ik prijs mij dus gelukkig met Eef!’

knoflookpers, met gevolg dat ik dit jaar een super-de-luxe nieuwe kreeg van de Sint. Ze kan dus weer bij ons komen koken zonder zich te ergeren.

Eef als moeder

Sinds 25 september 2009, de dag dat onze prachtige tweede kleindochter geboren werd, kan Eef natuurlijk helemaal niet meer stuk. Het is een buitengewoon ontroerend moment als je kinderen op hun beurt ouders worden en jezelf een plaats opschuift in de lijn der generaties.

Eef had het niet makkelijk bij de geboorte, maar was onmiddellijk daarna helemaal moeder.

Twee feestbeesten als Eef en Marc die een kind krijgen, hoe gaan ze dat doen? Gaat dat hun hele leven veranderen? Helemaal niet, het gaat allemaal op dezelfde manier door. Geen idee hoe ze het doet. Werk, uitjes, afspraken, etentjes en de zorg voor het huis. Toch komt Anne niets te kort en is er, naast de gewone verzorging, altijd tijd om met haar te knuffelen en te keten. Anne is altijd vrolijk en gezellig, zij is de enige echte ‘blijste baby’ van Nederland!

Typisch Eef

'Als ik niet simultaan een kind op schoot zou kunnen hebben en een cappu kan drinken, was ik nooit aan kinderen begonnen'

Genoteerd door Mark & Claire

Eef: 'Ik ben niet dronken. Ik kan best naar huis rijden'

Marc: 'Loop eens in een rechte lijn dan'

Eef: 'Waar omheen?'

Genoteerd door Marc

Eef = om 5 uur 's nachts met Paul de Leeuw meeblèren

Michiel

Twee voorgerechten bestellen i.p.v. een voorgerecht en een hoofdgerecht, iets wat wij Meijers nooit zullen be-grijpen

Irene

Engelsman: 'Are you coming with us to the pub?'

Eef: 'No, I don't want to get late'

Genoteerd door Sas

Eef tegen de Hazen: 'Zijn jullie op dezelfde dag jarig?'

Genoteerd door Erik

Eef = Paul de Leeuws enige fan

Suus

Evelien of Evelyne?



'Bij Evelien moet er natuurlijk altijd een kaasplankje bij'

What's in a name, vraag het een ervaringsdeskundoloog. Tussen 2006 en 2009 werden er 16 meisjes geboren met de naam Evelyne. In dezelfde periode van 4 jaar

kwamen er 353 nieuwe Evelienen bij. Hier wint Evelien het dus dik van Evelyne. De 'leven gevende' betekent het, en inderdaad beide leveren ze prima producten af. En met hun 'moederen' is ook niets mis. Beide dames vinden familie heel belangrijk, altijd aandacht voor iedereen.

Ze zijn altijd in de weer om gezellige dingen te organiseren. En liefhebbers zijn het ook en dan bedoel ik natuurlijk liefhebbers van wijn: rode, witte, rosé, met bubbeltjes, het maakt allemaal niet uit en bij Evelien moet er natuurlijk altijd een kaasplankje bij.

Toch zijn er ook wat verschillen. Evelien is echt gek op shoppen. Evelyne heeft er een hartgrondige hekel aan, tenzij dat natuurlijk in een boekwinkel kan en dan bij voorkeur een Franse. Evelien staat in principe wat luchtig in het leven, Evelyne kan hier en daar nog wel eens wat beren op haar weg vermoeden.

Evelien is een echte keukenprinses, lange uren in de keuken doorbrengen vindt ze helemaal niet erg. De resultaten van al die inspanningen zijn altijd van zeer hoge kwaliteit. En het lijkt

ook wel of het proces, het eten bereiden, belangrijker is dan het uiteindelijke doel, het eten verorberen. Bij Evelyne ligt de voorkeur toch eerder bij het doel dan bij het proces.

Restaurantbezoek is aan beide dames wel besteed, maar de frequentie van deze activiteit ligt bij Evelien aanmerkelijk hoger dan bij Evelyne. En stappen is natuurlijk alleen de hobby van Evelien.

Timemanagement is vanzelfsprekend het ding van Evelyne, alles moet van te voren gepland en geregeld zijn. Om te zeggen dat Evelien chaotisch is gaat wat te ver, maar er moet toch met enige regelmaat wat worden geïmproviseerd.

Tenslotte heeft Evelien er voor gezorgd dat de Nederlandse literatuur verrijkt is met een aantal vermakelijke boekjes over een dame in Oud-Zuid, terwijl die arme Evelyne door het leven moet zonder de helaas te vroeg overleden schrijvende aanbieder Martin Brill.

